

VARA's coole gast Beelen

Bij de VARA en andere omroepmammoeten hebben ze een probleem. Er kijkt geen jonge hond meer naar ze. En dus wringen ze zich in de gekste bochten om zo keigaaf mogelijk de huiskamer binnen te denderen.

Zo heeft VARA-baas Vera Keur de van de radio bekende plaatjesdraaier met petje, Giel Beelen, naar de tv gepromoveerd. In *De Wereld Draait Door* (wegens de zomerstop even van de buis) mag hij presentator Matthijs van Nieuwkerk assisteren door vanonder zijn petje en uilenbril jeugdige woorden te roepen als 'fucking', 'heavy shit', 'heftig', 'coole gast' en 'motherfucker'.

Oma Keur is zo in haar nopjes met haar kleinzoon die zo van deze tijd is, dat ze hem zijn eigen programma heeft geboden. Vorig jaar heette dat nog *Giel*, maar die titel was kennelijk niet cool genoeg. In *Factor Giel* (woensdagen, 21.45 uur Nederland 3) bedient de 31-jarige met het puberhoofd zich van dezelfde truc die hem bekendmaakte bij de luisteraartjes: stunts uithalen waar ze op het schoolplein nog langer over napraten. Zoals in de eerste aflevering met je auto de plomp in rijden.

De VARA zou de VARA niet zijn als al dat coole ook niet tegelijk een educatief doel diende. Giel had een hamertje mee in de auto waarover hij vooraf meldde dat je er levens mee redt door er de voorruit mee in te tikken. Of we thuis ook meteen maar zo'n hamertje wilden aanschaffen. **Eric van de Beek**