

Van dellen dames maken

Kun je van sloeries echte dames maken? In de filmbewerking uit 1964 van de musical *My Fair Lady* is een door Audrey Hepburn vertolkte bloemenverkoopster het onderwerp van een weddenschap tussen twee Engelse lords. De ene heer wedt dat hij het plat pratende, in vodden gehulde meisje kan omvormen tot een dame die niet van echt is te onderscheiden. Natuurlijk lukt hem dat, want het enige wat het meisje nodig heeft, zijn spraaklessen en fatsoenlijke kleren. De innerlijke beschaving is er al. Alleen het uiterlijk behoeft enige hulp.

Daarmee vergeleken zijn de meisjes in het wonderlijke RTL 5-programma *Van del tot dame* (maandag te zien om 16.49 uur) hopeloze ondernemingen. Niet alleen praten ze plat en ogen ze slonzig, ze zijn de helft van de tijd dronken en duiken met iedereen in bed.

De leraressen van de etiquetteschool, die ook al geen normale indruk maken met hun Beatrixkapsels en van walging vertrokken gezichten, lijken nog het meest moeite te hebben met de losse zeden van de meisjes. Eén meisje dat heeft bekend de avond ervoor te hebben gezoend met een onbekende, wordt weggestuurd, terwijl een ander meisje dat vanwege dronkenschap te laat is gekomen op haar werk, mag blijven. Het weggestuurde meisje laat zien wat ze ervan denkt. Voor het oog van de leraressen trekt ze haar rok omhoog en toont haar blote billen. **Eric van de Beek**