

Douchen met homo's

De zingende zak lachgas Gordon wil een homo-omroep starten. Want ja, er mogen dan wekelijks twee miljoen mensen naar zijn homoseksuele collega Paul de Leeuw kijken, 'er wonen zeventien miljoen mensen in Nederland', redeneert Gordon op onnavolgbare wijze. 'Dus de homo's zijn zwaar ondergewaardeerd.'

Zomaar een zondagavond. Maar liefst drie programma's werden gepresenteerd door homoseksuelen, die bovendien geen geheim maakten van hun seksuele voorkeur, meer zelfs: deze vierden. Carlo Boszhard had in *Succes verzekerd* een knappe, jonge kandidaat tegenover zich. Hij stelde hem een vraag over de instrumenten in het muzikale sprookje *Peter en de wolf*, en voegde er met een knipoog aan toe dat hijzelf graag fluit speelt.

In *Gillend naar huis* zagen we aansluitend homo-activist Gordon een Spaans appartement binnenlopen met vakantievierende jongeren. De halfaangeklede jongen die de deur opent, werd door Gordon begroet met: 'Wat was jij aan het doen? Douchen? Dat geloof je toch zelf niet? Hoe oud ben je eigenlijk? 23? O wat leuke... ik bedoel wat leuk.'

Dan was er die zondag natuurlijk Paul de Leeuw. Die stapte als eerste presentator uit de televisiegeschiedenis voor het oog van de camera piemelnaakt onder de douche. Zijn heteroseksuele regisseur ging gezellig naast hem staan. In welk land kan dit? Nederland is dol op zijn homo's.

Eric van de Beek