

Eerherstel voor bespote man

Mannen deugen niet, wil de televisie ons doen geloven. Ze verliezen zich in liefhebberijen (*Help, mijn man heeft een hobby*), ze hebben geen zin om met hun vrouw uit te gaan (*Mijn man kan niet dansen*), ze helpen het huis de vernieling in (*Help, mijn man is klusser*) en in bed bakken ze er ook al niks van (er schijnt een programma in ontwikkeling te zijn waarin vrouwen zich beklagen over de seksuele prestaties van hun mannen).

Dat van die mannen die het huis in de vernieling helpen, behoeft nu kennelijk enige nuance. Vanaf zondag 15 februari brengt NET 5 een programma getiteld *Doe-het-zelf-date*. Het is een datingprogramma volgens de formule: drie vrijgezelle mannen klussen in het huis van een vrijgezelle vrouw. De handigste van het stel mag blijven.

Je zou *Doe-het-zelf-date* kunnen zien als eerherstel voor de bespote man als klusser. Want er mogen dan veel brokkenmakers zijn onder doe-het-zelvende mannen, de gemiddelde vrouw is veel erger. Die kan nog geen spijker in een plankje slaan.

Ideetje voor een nieuw leedvermaakprogramma: laat een stel mannen traditionele vrouwentaken doen als stofzuigen, koken, afwassen en de kinderen naar school brengen. En geef de vrouwen traditionele mannentaken als de keuken verbouwen en een fietsband plakken. Het zal vrouwen die zich beklagen over mannen die te weinig doen in het huishouden een spiegel voorhouden.

Eric van de Beek