

In de schaduw van de meester

Waar was Adriaan van Dis? Er was weer eens een nieuw literair programma op tv, *Iets met boeken*. Zonder Adriaan van Dis. Maar met de presentatoren Leon Verdonshot en Jan Leyers. In de eerste twee afleveringen zat onze Leon er ietwat verloren bij. Zijn Vlaamse collega Jan stelde het leeuwendeel van de vragen. Maar dat gaf niet, want de uitgenodigde schrijvers praatten er lustig op los. En toch ontbrak er iets. Wie weet zat Adriaan van Dis wel mee te kijken. Of anders las hij zeker een boek.

Op de zender Het Gesprek zagen we Susan Smit aan het werk in het literaire programma *Uitgelezen*. Het was moeilijk de gedachten bij de roman te houden die ze besprak met haar gasten. Want ja, Susan Smit mag dan officieel een heks zijn, haar schoonheid is betoverend. Maar goed, op de schaarse momenten dat we bij de les waren, viel op dat die Smit het toch niet zo gek deed als boekenbespreekster. En ook gingen de gedachten weer uit naar Adriaan van Dis.

Toen verscheen Wim Brands met zijn programma *Boeken*. Hij zat erbij alsof hij een boek las, roerloos en stil, dus niet alsof hij een schrijver tegenover zich had.

Van Dis stimuleerde destijds de boekverkoop enorm van schrijvers die bij hem te gast waren. Zo ver zijn Wim, Susan en Leon nog niet. Maar het begin is er. Elke gang naar de boekwinkel begint met een tv die wordt uitgezet. **Eric van de Beek**