

## Presentatoren met iets gek

**S**ommige presentatoren zijn moeilijk om naar te kijken. Hun uiterlijk leidt af van de boodschap die ze brengen. Ted de Braak met zijn knevel, Fred Emmer met zijn zonnebankhoofd en Frank Masmeijer met zijn grijns zijn al van de buis verdwenen. Maar ook nu zijn er presentatoren met iets gek.

Neem Erik Mouthaan, RTL's correspondent in Amerika. Die heeft enorme wenkbrauwen die hij, om de beurt, nog optrekt ook. Als Erik vanuit New York fronsend meldt 'Alle landen maken zich zorgen om Iran', ben je geneigd hem meteen te geloven. Maar de rest van zijn woorden gaat verloren, omdat je helemaal wordt afgeleid door zijn voorhoofd.

*Netwerk*-presentator Tijs van den Brink is ook zo'n geval. Die oogt alsof hij met zijn hoofd flink klem heeft gezeten tussen de tramdeuren. Zijn mond beweegt zoals die van Beaker, de laboratoriumassistent uit de *Muppetshow*, als een klepje dat open- en dichtklapt.

Er schijnen vrouwen te zijn die Jeroen Pauw een geweldig knappe man vinden. Maar het neemt niet weg dat hij iets van een vogel heeft door de manier waarop hij zijn nek beweegt. En heeft hij soms last van zijn rug?

Sacha de Boer en Twan Huys hebben weer een ander probleem. Die zijn domweg te mooi. Het nieuws dat ze brengen kan nog zo slecht zijn, met Sacha en Twan dwalen je gedachten gegarandeerd af naar aangenaamere zaken. **Eric van de Beek**