

## Schoolreünie zonder sterren

**T**wee mannen wandelen door het bos. Langs het pad tussen de bomen liggen de gebruikte condooms en tissues verspreid. 'Hier gebeurde het dus,' constateert een immer laconieke Rob Kamphues. Zijn metgezel, een aidspatiënt die zijn gezin zojuist heeft ingelicht over het dubbelleven dat hij vijftien jaar leidde, knikt beschaamd. Kamphues: 'Niet echt een gezellige plek om de liefde te bedrijven, hè?'

Het KRO-programma *De Reünie*, waarin oud-klasgenoten worden herenigd, is bepaald geen *Klasgenoten*-tv. Anders dan in het vele jaren door Koos Postema en nu door Robert ten Brink gepresenteerde programma wordt vooral ingezoomd op de zwarte schapen uit de klas en schuwt de presentator de confrontatie niet. In *Klasgenoten* zou dat moeilijk kunnen, want daar draait het om de schoolklas van een bekende Nederlander. Een wandeling over een ontmoetingsplek met een oud-klasgenoot zou dan te veel afleiden van het hoofdonderwerp: de middelbare-schooltijd van de ster.

De formule van *De Reünie* werkt. Er kijken steevast meer mensen naar dan naar *Klasgenoten*. Vanaf 28 oktober zijn acht nieuwe afleveringen te zien. Naast de uit de kast gekomen homo figuren daarin een man die gevangen zit in een Panamese gevangenis, een vrouw die opbiecht iets te hebben gehad met haar zwemleraar en een vrouw die sm-meesteres is geworden. **Eric van de Beek**