

## Sterren over de vloer

‘**D**ankzij de televisie kun je in je eigen huis worden vermaakt door mensen die je voor geen goud over de vloer zou willen hebben.’ Met die woorden besluit Arthur Japin wekelijks zijn comedyquiz *QI*. Met de mensen die ‘je voor geen goud over de vloer zou willen hebben’ mikt Japin gekscherend op de kandidaten van zijn programma, en misschien bedoelt hij ook zichzelf.

En ja, er zijn inderdaad nogal wat bekende Nederlanders die je liever niet uit de beeldbuis ziet stappen. Japin vindt u en mij zo oninteressant. Die zondert zich meteen af met een boek. Loopt iemand als Joost Prinsen bij je binnen, dan zet de kat zijn rug op, loopt de hond jankend weg en krijgen je kinderen nachtmerries. Prem Radhakishun plundert je drankkast en scheldt iedereen verrot. Jeroen Pauw pakt je vrouw bij haar billen, ook als ze lelijk is. Giel Beelen houdt bij binnenkomst zijn petje op en drukt zijn puisten uit voor de spiegel, met alle gevolgen van dien voor de spiegel. Matthijs van Nieuwkerk bezet de wc, neemt een snuifje, vraagt je vervolgens de oren van het hoofd en geeft het antwoord erbij. Zijn vriend Nico Dijkshoorn leest gedichten voor en Matthijs is de enige die daar om moet lachen. Enzovoort.

Youp van 't Hek zei ooit dat hij door zijn werk in de avonduren altijd een goed excuus had om niet op verjaardagen te komen. Het is inderdaad een goede ruil: de dag is voor de stervelingen. De avond voor de tv-bekendheden. **Eric van de Beek**