

De televisie draait door

Wel godverdekanker-deteringtyfus. Maak me los of ik sla die bril van je kop.' Cabaretier Donald Olie was opeens zo grappig niet meer toen hij ongewild onderwerp werd van *Kamphues boeit*, het nieuwe programma van Rob Kamphues. Hij ging volledig door het lint toen de presentator hem in een onbe-waakt ogenblik in de boeien sloeg met de boodschap: 'We blijven 24 uur aan elkaar vastgeketend.' Er moest een betonschaar aan te pas komen om Kamphues voor lichamelijk letsel te behoeden.

En zo zijn er aan het begin van het jaar meer nieuwe programma's van de Publieke Omroep die op z'n zachtst gezegd een beetje vreemd zijn. Beroepsquerulant Prem Radhakishun werpt zich in *De School van Prem* op als een soort held van kinderen met een leerachterstand, terwijl hij het echte werk (het geven van bijlessen) laat opknappen door anderen. Grappenmaker Raoul Heertje brengt met *Eerlijk heerlijk Heertje* een programma dat beoogt het mechanisme van talkshows bloot te leggen, maar dat pakt zo rommelig uit dat je als argeloze kijker geen idee hebt waar het over gaat.

Getipt voor het *TV-moment van 2009*: in *Van Rossem in Amerika* was te zien hoe belijdend atheïst Maarten van Rossem zich, met de hand op het hoofd, liet zegenen door de Amerikaanse tv-dominee Robert H. Schuller. 'Lieve God, geef hem de zegen die hij het meest nodig heeft. Vraag hem niet wat dat is, want hij weet het niet. Amen.'

Eric van de Beek