

Vlaamse Paul de Leeuw

De Vlaming Wim Helsen. In Nederland kent een enkeling hem misschien van zijn door de VARA uitgezonden cabaretvoorstellingen *Heden Soup* en *Bij mij zijt ge veilig*. Ook was hij bij de VARA te zien als vaste tafelgast in de komische talkshow *Onder de tram*.

Op vrijdagavond (20.40 uur) beleeft hij bij de Vlaamse zender Canvas zijn debuut als presentator met *Het Programma van Wim Helsen*. Deze talkshow doet denken aan Paul de Leeuws *Mooi! Weer De Leeuw*, maar steekt er met kop en schouders bovenuit.

Net als Paul de Leeuw ontvangt Helsen onbekende gasten voor een publiek, gebruikt hij ze als kapstok om zichzelf te profileren, is zijn humor op het randje, is hij een meester van de improvisatie en schuwt hij de gevoelige thema's niet. Maar anders dan De Leeuw is Helsen een belezen man, hij heeft een rijk vocabulaire en zijn vreemde gedachtensprongen verraden een geniale geest.

Voor *Het programma van Wim Helsen* kan iedereen zich als gast aanmelden door een filmpje te sturen naar de website. De kijkers bepalen dan wie er in het programma komt.

Hoogtepunt was (zie op YouTube 'Wim Helsen karate') zijn interview met senioren die een cursus zelfverdediging volgen. Hij noemt ze zieke dieren, jaagt één van hen de stuipen op het lijf en wordt daarna door hun getergde leermeester keihard teruggepakt. **Eric van de Beek**