

## Wanhopig over de liefde

**B**ij de VPRO lijken ze eindelijk van de schrik te zijn bekomen. In 2004 maakte programmamaker Bram van Splunteren zijn midlife-crisis tot onderwerp van de reeks *Het geluk van Nederland* en ging voor de camera een potje zitten janken. Het was het soort emo-tv waar ze bij de VPRO niet zo blij mee zijn. Van Splunteren werd van de weeromstuit gedetacheerd bij de RVU, waar hij *Club van 100* maakte, een programma dat vrijwilligers en hulpvragers met elkaar in contact brengt.

Van Splunteren is nu terug op het oude nest. Bij de VPRO is van zijn hand een zedelijke serie te zien over de trends in liefde en relaties, *Café de liefde* (woensdagen, 22.45 uur Nederland 2). Afgezien van een enkele ontboezeming ('Ik zit op dit moment zelf in een relatie'), blijft Van Splunteren ditmaal op de achtergrond. *Café de liefde* onderscheidt zich positief van verwante programma's die het gespreksonderwerp relaties versmallen tot seks. Het doet aangenaam rommelig aan en de mensen die aan het woord komen, zijn niet alleen maar jong en woonachtig in Amsterdam.

Wel zijn het bijna allemaal vrouwen. De enige twee mannen die tot nu toe werden opgevoerd, zeggen zeer gelukkig te zijn in de liefde. De vrouwen zijn bijna allen wanhopig zoekende. Eén van hen, een veganiste, verbaast zich erover dat haar vriend het uitmaakte omdat hij van haar geen vlees mocht eten. **Eric van de Beek**