

Wie verlost ons van deze man?

Daar was hij weer: Prem Radhakishun, als gast aan tafel in *De wereld draait door* (DWDD). De onvermoeibare strijder voor de multiculturele samenleving was ditmaal uitgenodigd omdat hij een column in *Het Parool* had geschreven met de mededeling dat hij weleens op PVV-leider Geert Wilders zou kunnen stemmen.

Het bleek een publiciteitsstunt voor het nieuwe seizoen van zijn straatreportageprogramma *Premtime*, dat daags na zijn gesprek in DWDD zou beginnen. Want zijn keuze voor Wilders bleek helemaal geen keuze voor Wilders te zijn. Het enige wat hij in het programma te zeggen had over de politieke lijn van de PVV-voorman was dat hij, Prem, nog steeds hoofdpijn had van het bierblikje dat hem tijdens een reportage naar het hoofd was gegooid door een Marokkaanse hangjongere.

Wie verlost ons van de gespreksgast Prem Radhakishun? De man is een onverholen racist, want behept met een haat tegen de zogenaamd onderdrukkende witte man. Hij praat zo onsamenhangend dat je binnen de minuut dat hij is begonnen met zijn getetter, de draad volledig kwijt bent. In zijn vorige beroep, de advocatuur, is hij mislukt. Als presentator van een programma waar niemand naar kijkt, eigenlijk ook. Dus waarom blijven gespreksprogramma's DWDD en *Pauw & Witteman* deze schreeuwlelijk telkens weer uitnodigen?

Eric van de Beek